



VZW LISANGA

Onze Lieve Vrouwstraat 23
9041 Oostakker
Ondernemingsnr. 0476.488.051

Oostakker, 19 december 2017

In Congo maakt u een wereld van verschil !

Beste sympathisant van vzw Lisanga,
Geachte mevrouw, geachte heer,

Zuster Christine Kula nam in 2001 het initiatief om jonge delinquente mannen samen te brengen. Zij studeerde enkele jaren in Rome en kwam er in contact kwam met de Salesianen. Salesianen leven naar de spiritualiteit en bewogenheid van Don Bosco, zij delen zijn bekommernis en inzet voor arme, afgedwaalde kinderen en jongeren. Die bewogenheid raakte zuster Christine zo zeer, dat ze er iets wou mee doen toen ze na haar studies terugkeerde naar Congo. Ze verlangde ernaar 'hangjongeren' te begeleiden en te omkaderen, jonge mannen die geen thuis meer hebben, vaak verslaafd zijn aan alcohol en sigaretten en doelloos ronddwalen.

Het begon allemaal met Patrick, een jonge man die in de steek was gelaten door zijn familie en aan lager wal raakte. Hij werd alcoholafhankelijk, rookte, maakte overal amok. Ze sprak hem aan en nodigde hem uit voor een gesprek. Na dit gesprek kreeg hij als opdracht om bij een volgende ontmoeting ook enkele jongeren mee te brengen. En zo gebeurde het... Een kerngroep van jonge mannen begon regelmatig te vergaderen met zuster Christine, zij leerden **weer iemand te vertrouwen, zorg te dragen voor elkaar en voor mensen in nood**. De groep 'Tosalina' was geboren, tosalina betekent 'elkaar helpen'.

De mannen hielpen een weeskind dat door de zusters opgevangen was. Het kind kon zijn humaniora voleindigen, leerde in Nioki de stiel van molenaar en verhuisde nadien naar Oshwe om er als broodwinning maniok fijn te malen. De Tosalisana-kring bouwde met eenvoudig materiaal een huisje voor hem. Zo kreeg ook deze jonge man een toekomst. De groep Tosalisana wil ook hun solidariteit betonen met arme mensen en gaan hen opzoeken in het ziekenhuis. Wie sterft en geen familie heeft krijgt toch een waardig afscheid. Ze zoeken de middelen bij elkaar om een kist te kopen en een uitvaart mogelijk te maken.

Patrick, de man met wie het verhaal begon, leerde vee telen en vissen. Hij voorziet in zijn eigen onderhoud en heeft een plaats verworven in de plaatselijke gemeenschap. Hij is niet langer afhankelijk van alcohol en sigaretten. Hij huwde, kreeg een dochter en werd zelfs voorzitter van de eerste groep die zuster Christine samenbracht, een groep van zo'n 25 jonge mannen.

De groep breidt uit. Tosalisana is nu niet langer enkel een initiatief in Bokoro, ook in Oshwe werd een groep opgestart. Van zodra ook deze groep autonoom kan draaien, wordt uitgekeken naar het opstarten van een derde groep.

Lisanga blijft dit initiatief ondersteunen, de financiële middelen dienen om het materiaal aan te kopen om deze jonge mannen een beroep aan te leren en een toekomst te geven.



Vzw Lisanga waakt erover dat uw financiële bijdrage doelgericht en efficiënt wordt besteed. Als organisatie kiezen we voor lokale projecten, op mensenmaat, uitgevoerd door onze Congolese vrienden. We kunnen weliswaar de wereld niet veranderen, maar lokaal maken we samen een wereld van verschil.

Daarom durven we u opnieuw te schrijven met het verzoek om vzw Lisanga ook dit jaar te steunen met een financieel duwtje in de rug. Het missioneringswerk van de Zusters Kindsheid Jesu, die meer dan 75 jaar in het bisdom Inongo hebben gewerkt, blijft vrucht dragen en zich verder ontwikkelen. Dank zij u en de inzet van de Congolese zusters en vrijwilligers.

Vzw Lisanga is erkend als instelling om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden. Concreet betekent dit dat wij **fiscale attesten** kunnen uitschrijven voor giften van privé personen van minimum 40 euro per jaar, dit kunt u toevoegen aan uw belastingaangifte voor het inkomensjaar 2017. Een deel van uw gift kan u op die manier recupereren via de belastingen.

VZW LISANGA

Onze Lieve Vrouwstraat 23, 9041 Gent - Oostakker

IBAN: BE41 4460 2504 2110 - BIC: KREDBEBB

Voor meer informatie, zie www.zorg-saam.be/lisanga of mail naar info@lisanga.zkj.be.

Namens de vrijwilligers van vzw Lisanga wens ik U een Zalig Kerstfeest en een gelukkig 2018 !

Geert Laleman

Voorzitter vzw Lisanga

